

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/94957>

Please be advised that this information was generated on 2019-11-17 and may be subject to change.

theoloog Carl E. Braaten (aan wie C.'s boek is opgedragen). C. is zeer kritisch over de aversie van het protestantisme tegen de natuurwet. Hij ontmaskert de bezwaren van de protestantse traditie tegen de natuurwet en beschrijft vanuit Thomas waarom Barth, Niebuhr, Ellul, Yoder en Hauerwas verkeerdelijk de natuurwet interpreteren als 'autonomie' in de ethiek. John Courtney Murray heeft volgens C. gelijk als hij stelt dat de natuurwet 'which preserves humanity, still exists at the interior of the Gospel' en dus geenszins mag worden begrepen als nefast voor de specificiteit van de christelijke ethiek (153). Het natuurwetsdenken wordt gewaardeerd omdat het een dam kan opwerpen tegen de vervalg van het onderscheid tussen goed en kwaad, en ook voldoende weerwerk kan bieden in de discussie over het transhumanisme waarbij technologische innovaties zoals designer drugs, microchip implantaten, biosensoren of genterapie door ethici als A. Caplan (Center for Bioethics, University of Pennsylvania) toegejuicht worden. C. is het oneens met hen die een Prometheaans perspectief op het menselijke leven verdedigen, omdat hij het menselijke leven als een gave beschouwt. Een strikte interpretatie van Thomas' visie op de persoon leidt ertoe dat enkel het handelen overeenkomstig 'onze natuur' als geschapen wezens aanvaardbaar is. Het boek eindigt met een apologie van alle bio-ethische standpunten van paus Johannes-Paulus II.

[JOHAN DE TAVERNIER]

Global Neighbors: Christian Faith and Moral Obligation in Today's Economy, ed. D. Hicks/M. Valeri, Grand Rapids/Cambridge, Eerdmans, 2009; xxv + 276 blz., € 28,-, ISBN 978 0 8028 6033 0.

Dit boek is de neerslag van een reeks gesprekken tussen theologen/religiewetenschappers, pastores en docenten in managementopleidingen onder de auspiciën van The Institute for Reformed Theology at the Union Theological Seminary (Richmond,

vs) en de Presbyterian School of Christian Education (aldaar). De aanleiding is de waarneming dat de economische globalisering in snel tempo onze wijze van leven verandert. De hoofdvraag is hoe de traditionele christelijke ethiek, die gericht is op *iustitia commutativa* ('fairness in the person-to-person exchange of goods') en op *iustitia distributiva* ('aiding impoverished persons within one's own community'), kan worden geherinterpreteerd. Deze vraag acht men urgent. Want tot dusverre veronderstelt de christelijke ethiek inzake economische verhoudingen interpersoonlijke relaties, maar door de economische globalisering wordt ze geconfronteerd met onpersoonlijke vormen van 'exchanges around the world' (xix). Deze vraagstelling is niet nieuw, hoewel de auteurs dat niet lijken te weten. Ze werd door Ricoeur in de jaren zestig van de twintigste eeuw reeds geformuleerd. Nieuw is de context van de globalisering die christenen 'in business' met de vraag confronteert hoe hun economische rol en hun christelijke roeping met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Vooral de thema's armoede en ecologie worden ter hand genomen om een nieuwe interpretatie van 'naaste' en van 'agapè' te onderzoeken, die in de traditie staat van Richard Niebuhrs dialectische voorstelling van de relatie tussen Christus en cultuur. Het boek gaat niet over economie als de realiteit van geïnstitutionaliseerde patronen van gedrag op de markt. Het wil een nieuwe verbeelding oproepen van wat de primaire act is van moreel handelen. Zo wil men voorbij de dichotomie komen tussen het liberalisme van het vrije-marktdenken en de neo-orthodoxe interpretatie van de Bijbel. [TOINE VAN DEN HOOGEN]

A. Liégeois, *Waarden in dialoog: Ethiek in de zorg*, Leuven, LannooCampus, 2009; 192 blz., € 19,95, ISBN 978 90 209 8568 9.

Dit boek is gegroeid uit praktijkervaring en reflectie. L. is zowel stafmedewerker ethiek bij de Broeders van Liefde te Gent als titularis van de Leerstoel Kanunnik Triest voor