

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/94956>

Please be advised that this information was generated on 2018-12-12 and may be subject to change.

Zu den letzten Dingen: Neue Perspektiven der Eschatologie, Hg. T. Herkert/M. Remenyi, Darmstadt, WBG, 2009; 224 blz., € 39,90, ISBN 978 3 534 22150 9.

Dit boek is de neerslag van een congres, gehouden in november 2007 aan de Katholieke Akademie van het aartsbisdom Freiburg. Indien men nog voorstellingen heeft over eschatologie die teruggaan op Rahner en Moltmann (jaren zeventig van de twintigste eeuw), dient men zeker van dit boek kennis te nemen. Nu we leven in een tijdperk van seculiere apocalyptiek die ons niet laat ontkomen aan na te moeten denken over het einde van de geschiedenis en van de mens, biedt het een geheel nieuwe benadering van eschatologische beelden en uitspraken in de Schrift en in de christelijke traditie. Er is aandacht voor het theologische denken over de geschiedenis, voor het theologische denken over de dood en theologisch denken over de buitenmenselijke kosmos. De slachtoffers van de geschiedenis, de niet-interpreteerbaarheid van de dood en de contingentie die kosmische processen eigen is, krijgen in de verschillende bijdragen een plaats zonder dat aan dit alles een zin wordt toegeschreven. De heterotopie van het vagevuur, de verdringing van de parousie, de onvermijdelijkheid van de dood zijn even zovele thema's in de theologie die een wereld van premoderne beelden vertegenwoordigen die differenties in stand houden. Ze worden in dit boek geïnterpreteerd als beelden die de menselijkheid van de mens in stand houden in contrast met de macht van de geschiedenis, en die oproepen tot perspectieven die de kijk op de wereld en op de mens openhouden en niet voortijdig afsluiten.

[TOINE VAN DEN HOOGEN]

D.K. Naugle, *Reordered Love, Reordered Lives: Learning the Deep Meaning of Happiness*, Grand Rapids/Cambridge, Eerdmans, 2009; xvi+216 blz., € 18,-, ISBN 978 0 8028 2817 0.

In een land dat het op vier na gelukkigste land ter wereld is, lijkt een boek over het geluk overbodig te zijn. Voor degenen die desondanks lijden onder de moeiten van het bestaan, of die anderen willen leiden in het omgaan met ongeluk is dit boek echter een handzame hulp. In een kort bestek biedt N., hoogleraar wijsbegeerte aan de Dallas Baptist University, een erudiete, orthodox-protestantse, wijsgerige antropologie die tegelijk als christocentrische spirituele gids fungeert voor het vinden van het goede leven. Het Bijbelse scheppingsverhaal laat zien hoe de mens geboren is voor het geluk, maar ook hoe dat geluk gemist wordt en dat het verlangen altijd blijft. Verleid door misverstand en onzekerheid over wat geluk eigenlijk is, wordt een ongeordend leven getekend door het najagen van idolen, schijn gestalten van wat het ware geluk zou kunnen zijn. Met behulp van het schema van schepping, zondeval en verlossing, met een analyse van de hoofdzonden en de daaraan correlate deugden, onder verwijzing naar verschillende auteurs als Augustinus en Pascal, Bavinck en Kierkegaard, Bono en U2, geïllustreerd aan de hand van vele uitingen van de moderne cultuur, wijsbegeerte, theologie en literatuur, is een handleiding voor het religieuze leven ontstaan, die ook door de professionals op het terrein van de geestelijke leiding (of begeleiding, zoals de meesten prefereren) met vrucht kan worden gebruikt.

[REIN NAUTA]