



NIEUWNIJNT

verbindt de verschillen.

HOME AGENDA BLOG THEMAS SERVICE

RUBRIEKEN

- » ACTIE
- » COLUMN
- » INSPIRATIEKIT
- » INTERVIEW
- » MEDIA
- » NIEUWS
- » ONDERZOEK
- » OPINIE
- » OVERIGE
- » PODCAST
- » REDACTIONEEL
- » VERDIEPING
- » VIDEO
- » W!J-LAND
- » WAAR ZIJN W!J?

IK:



DE INSPIRATIEKIT

VOLG DE
DSTS-ONDERZOEKERS

VIDEOS

NIEUW W!J RELIGIE
GESCHIEDENISJan Bodisco Massink
over 'de angst voorbij'RELIGIE POLITIEK
MAATSCHAPPIJGeneration Y: Obama
versus WildersNIEUW W!J CULTUUR
MAATSCHAPPIJKim Tsai en de
Mensenbieb

NIEUW W!J CULTUUR RELIGIE

Jan Bodisco Massink
over angst voor religies

NIEUW W!J RELIGIE POLITIEK

Jao weej kinne it!

CULTUUR DISCRIMINATIE
MAATSCHAPPIJGeneration Y: Jermaine
FleurRELIGIE TRADITIE
MAATSCHAPPIJ

Jan Bodisco Massink



thema april:

apr '09

07

Religie, angst en vrouwen

COLUMN ONDERWERP: RELIGIE EMANCIPATIE MAATSCHAPPIJ

MAAIKE DE HAARDT
OVER RELIGIE,
ANGST EN VROUWEN

Ze zeggen wel dat geloof bergen verzet maar ze zeggen eveneens dat religie mensen verlamt. Over dat laatste gaat het hier, geloof dat mensen - en dan met name vrouwen - angst geeft en hen daardoor vaak ook verlamt.

Door: **Maaike de Haardt**

Nu zal natuurlijk geen enkele religie van zichzelf zeggen dat ze mensen angst inboezemt. Maar het valt niet te ontkennen dat veel vormen van religie wel dat effect op hun gelovigen hebben. Vooral vrouwen hebben hier vaak onder te lijden, ook al zijn zij zeker niet de enigen. Voor een deel hangt dat samen met een traditioneel patriarchaal denken waardoor de meeste religieuze tradities van oorsprong en door de eeuwen heen gekleurd zijn. Of het nu gaat om een vadergod die al dan niet welwillend op zijn volk neerziet en die zijn macht op aarde aan de vaders heeft gedelegeerd. Of dat het gaat om andere vormen van religieuze en maatschappelijke organisatie waarin vrouwen in ieder geval ondergeschikt en afhankelijk zijn van hun vader, hun echtgenoot of anders wel hun zonen. Dat vrouwen door hun mannen 'beheerst' worden, dat ze afhankelijk zijn van de goedkeuring van mannen in wat ze wel in wat ze niet mogen of behoren te doen, roept bij hen vaak angst op.

En de meeste angst in dit verband hangt samen met seksualiteit. Religieuze tradities - zowel de officiële woordvoerders en leiders als 'de man op de straat' - hebben doorgaans vrij heldere opvattingen over de plaats en betekenis van seksualiteit. Met name als het gaat om het seksuele gedrag van vrouwen. En de straf wanneer vrouwen zich niet volgens die regels gedragen is groot en vaak ook gewelddadig. Letterlijk of figuurlijk. Of het nu gaat om het stenigen van vrouwen bij overspel, of om de excommunicatie van al degenen die betrokken waren bij de abortus op een van seksueel geweld zwangere negenjarige: de straf is groot en staat in geen verhouding tot de feitelijke 'daad'. Maar ook seksueel geweld tegen vrouwen, verkrachting of incest, wordt met een beroep op goddelijke regels en goddelijke wil gerechtvaardigd. Mannen zijn nu eenmaal zo geschapen. Precies hier lijkt de harde en vooral ook angstaanjagende kern van de verhouding religie en vrouwen te liggen. Want al die voorschriften, regels en opvattingen over hoe mannen en vrouwen behoren te zijn, zijn immers door God voorgeschreven en worden door de mannelijke vertegenwoordigers van het goddelijk gezag nauw gecontroleerd en gesanctioneerd. Opnieuw: of het nu om de Taliban, de pandit of de predikant gaat. Dat leidt tot angst. Angst, omdat aan deze regels niet anders dan door te zondigen te ontsnappen valt. Angst en schuldgevoel. Dat het nooit goed genoeg is wat je doet, dat de 'straf' logisch is en dat geweld verdragen moet worden. Op veel plaatsen is deze angstige en gewelddadige religie grotendeels verdwenen. Ja, zelfs met een beroep op de religie zelf. Want in de rijkdommen van de religieuze tradities zijn ook heel andere sporen te ontdekken. Barmhartigheid, liefde, solidariteit en de visioen van een goed leven voor allen, vrij van geweld, armoede en vrij van angst, staan daarin centraal. Want ook dat zijn fundamentele dimensies van religieuze tradities. Maar het blijft oppassen. Het ligt grotendeels aan de sociale, economische, politieke en culturele omstandigheden welke weg gekozen wordt.

Maaike de Haardt is naast haar deeltijd functie aan de Universiteit van Tilburg werkzaam als hoogleraar Religie en Gender (Catharina Halkes/Unie NKV leerstoel) aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Tweeten 0

Aanraden Bevestigen 1 0

0 reactie(s)

reageer op dit bericht

Naam E-Mailadres Bericht



over angst voor religie



CULTUUR RELIGIE
MAATSCHAPPIJ
Angst en religie



RELIGIE TRADITIE
MAATSCHAPPIJ
**Jan Bodisco Massink
over Pasen**



NIEUW WIJ RELIGIE
MAATSCHAPPIJ
**Generation Y:
Uitkomen voor je
geloof**



NIEUW WIJ CULTUUR RELIGIE
**Jan Bodisco Massink
over angst en religie**



CULTUUR RELIGIE
MAATSCHAPPIJ
**Generation Y: De
atheïst**



CULTUUR RELIGIE
MAATSCHAPPIJ
**In gesprek met: Trees
Pels over religie en de
politiek**



Voer de onderstaande validatiecode in:



Nieuwe code Niet goed leesbaar?

Validatiecode

VOORWAARDEN:

De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover.

Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten.

Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

dinsdag 7 april 2009 Koninginnedag is voor W!J... zonder angst

dinsdag 7 april 2009 Het donkere gat van onderdrukking

dinsdag 7 april 2009 Religie, angst en vrouwen

dinsdag 7 april 2009 Geworteld verschil?

dinsdag 7 april 2009 Van angst via vrees naar vrijheid

OVERZICHT ONDERWERPEN

cultuur	discriminatie
emancipatie	evenement
geschiedenis	homoseksualiteit
internet	maatschappij
Nieuw wij	onderwijs
onderzoek	overheid
politiek	rechtspraak
religie	traditie

knr

HAËLLA

KERK EN WERELD

Kerk
inActie

Dominicanen in Nederland