

Heer-lijke Herfst



Om midden in de zomer te beginnen over de herfst is wellicht wat vroeg. Maar ja, het kriebelt nu dit seizoen weer langzaam onze kant op kruipt. Bomen werpen straks hun overtoffig weefsel van zich af, de voortplanting stopt en de jonge dieren moeten onafhankelijke hun eigen weg gaan. Kortom, het seizoen waarin de natuur voor zichzelf opkomt. Niet iedereen is echter dol op de(ze) natuur. Massaal trekken we naar binnen; het televisieseizoen begint in de herfst. De spanning over de nieuwe programma's breekt los en de kranten vullen zich met aanprijzingen en 'diepte-interviews'.

Ook Linda en Beau komen na de zomer met een nieuw programma: *M/V*. Bij zo'n titel springen mijn voelsprietten uiteraard meteen in de alarmfase. En als dan gezegd wordt: "een vermakelijk feest van herkenning voor beide seksen" dan zijn er weinig vezels in mij die nog rustig genieten van de aankomende herfst. Ik wil ten strijde trekken tegen 'herkenning' en de bevestiging van stomme rolpatronen: vrouwen kunnen best autorijden; ik niet.

Gelukkig gaf Beau wat toelichting op de radio. Het wordt een populair wetenschappelijk programma waarbij het duidelijk wordt dat mannen vooral met hun pik uit de broek lopen en vrouwen lieflijker en sociaal gericht zijn, aldus Beau. Heerlijk, die populair wetenschappelijke nuance! Het is duidelijk: voor de redactie van *M/V* zijn genderstudiesdeskundigen niet populair genoeg.

Laten we de barricades op gaan! Laten we het programma boycotten! Laten we Beau terugschoppen naar misselijkmakende reclamespotjes, Linda terug in de trouwjurken hijsen! En dan op nationale tv eens even uitleggen hoe het echt zit!!!

Klinkt aanlokkelijk, maar het wordt tijd om het wapen van de vijand tegen hemzelf te keren. Volgens onze Beau zullen we ons rot schrikken van de wetenschappelijke feiten die in het programma gepresenteerd worden. Mannen blijken een soort van onderontwikkeld bankzittend

specimen te zijn dat zich volstopt met bier en de McSeksisme. Vrouwen daarentegen hebben volgens hem wel ontwikkeling doorgemaakt, hebben geleerd te communiceren en invoelend te zijn en voeden zich met goede omgang en genegenheid. Verzamel dus al je vrienden, kennissen, familie en ga gezamenlijk zitten voor *M/V*. De ideale methode om aan te tonen dat het absurd is dat mannen nog steeds bovenaan staan in de genderhiërarchie. Heerlijke hersenspoelingen voor eenieder die nog niet overtuigd was van verkeerde machtsverhoudingen. "Wat heeft dat voor nut?" zult u zich afvragen. Neem als voorbeeld seksuele intimidatie in het leger. Nu pas is het plan bedacht om een meldpunt in het leven te roepen. Ja, een meldpunt anno 2006, gé-ni-áál. Alsof het een nieuw probleem is. Kom toch. Echter, na de hersenspoeling leven we in de '*M/V*-Maatschappij' en zal het anders gaan. We zullen beseffen dat, populair wetenschappelijk gezien, mannen nooit veel verder komen dan onderontwikkelde baardapen en dat er dus maar één oplossing mogelijk is: alle mannen het leger uit. Goed? Het wordt nog beter. Deze oplossing is namelijk niet eens nodig, want nadat de nieuwe feministen het afstandbediending hebben gekaapt, zullen mannen met hun zitvlees het zelf zien, of met lichte dwang (of voor die ene en laatste keer verleiding) overtuigd worden het programma te bekijken. Mannen snappen daardoor hoe de vork in de steel zit en zullen dus zelf uit het leger stappen.

Dit voorbeeld is natuurlijk maar één van de revolutionaire evoluties. We kunnen de barricades op voor afschaffing van het mannenkiesrecht, invoering van mannenbelasting en wraak voor eeuwen ongelijkheid. En we krijgen ook nog onze zin. Mannen zullen deze herfst vallen als bladeren van een boom. Mannen maken plaats voor vrouwen. Door *M/V*. Mannen zullen zich gedragen als échte heren, ze gedragen zich heerlijk.

Het wordt een Heerlijke Herfst!