

Boom Juridische uitgevers
Postbus 85576
2508 CG Den Haag
T (070) 330 70 33
F (070) 330 70 30
E info@bju.nl
I www.bju.nl

EstateTip

Overlijden is een onvoorziene omstandigheid, maar 'vreemdgaan' niet?

(Kantonrechter Dordrecht 7 juli 2005)

De aanstaande bruid had een trouwjurk en mooie schoenen gekocht. Het was nog een kwestie van weken en dan zou het sprookjeshuwelijk voltrokken worden. De spanning liep hoog op en nog voordat de jurk vermaakt kon worden, werd het huwelijk al geannuleerd. Wat nu?

Kon de koopovereenkomst van de bruidsjurk ook nog geannuleerd worden?

De estate planner werd maar weer eens geraadpleegd. Deze riep onmiddellijk op tot een beroep op de hardheidsclausule van artikel 6 lid 1 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden:

'Annulering van het huwelijk om wat voor reden komt in beginsel geheel voor rekening en risico van de consument, en ontslaat hem geenszins van zijn aangegane verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst jegens de

ondernemer. Echter uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden (bijv. *overlijden* van één van de aanstaande echtgenoten) door de consument aannemelijk te maken, kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen.'

Een estate planner concentreert zich uit de aard van zijn professie nu eenmaal op de term: '*overlijden*' en doet daarbij zoals bekend graag '*alsof*'. Wat was in deze setting vergelijkbaar met een overlijden? Jawel, het verweer tot niet afnemen van de jurk was gereed:

Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Radboud Universiteit Nijmegen 59665+65441
'Haar huwelijk is geannuleerd, omdat haar aanstaande man er met een andere vrouw van door is gegaan, *hetgeen haar niet te verwijten valt.*' [cursivering van ons, SBS]

De Dordtse kantonrechter (7 juli 2005, *Praktijkids* november 2005, afl. 23) was echter onvermurwbaar en trapte er niet in. Vreemdgaan was nu eenmaal géén overlijden. Tussen partijen was een koopovereenkomst totstandgekomen ter zake van een bruidsjurk met accessoires.

Wat hadden we met de liefvallige aanstaande bedrogen bruid van doen. Gelukkig hebben we haar zonder al te veel 'kunst- en vliegwerk' nog aan de man kunnen brengen en kon de jurk nog dienst doen. Zo werd het toch nog een mooie dag. Op onze 'schijf van vijf' geldt immers: liever huwen dan begraven!

De moraal van het verhaal is niet: 'Bezint eer gij begint', maar laat te zijner tijd in het koopcontract van de trouwjurk opnemen: dat met 'overlijden' gelijkgesteld wordt 'vreemdgaan zonder dat u iets te verwijten valt'. Estate planning is immers flexibiliteit en zekerheid.

Als de bruid ingeruild wordt, kan de jurk tenminste nog retour.

In verband met de vakantieperiode zal EstateTip niet verschijnen in de weken 50, 51, 52 en 1. De eerstvolgende aflevering ontvangt u weer op 11 januari 2006.

De redactie van EstateTip wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
