

Ashley Terlouw

Huil niet om gemorste melk

Als we dat vooraf hadden geweten... 'As is verbrande turf', zouden ze vroeger hebben geantwoord. *Don't cry over spilled milk* zeggen de Engelsen.

Natuurlijk zouden we vroeger van alles anders hebben aangepakt als we toen de kennis hadden gehad die we nu hebben, maar dat de toekomst o angewis is, maakt het leven interessant. Het betekent dat we moeten beslissen terwijl we niet zeker weten wat de effecten van die beslissing zullen zijn. Dat geldt voor de migrant, die de gok waagt om naar een nieuw land te verhuizen. Voor de kennis-migrant die weet dat er een baan wacht, is de situatie minder onzeker dan voor de vluchteling, maar geen van beiden weet wat de toekomst zal brengen. Welke obstakels en kansen komen ze onderweg tegen, hoe zal de ontvangst zijn in het land van bestemming?

Ook IND-ambtenaren missen de kennis van de toekomst en toch moeten ze beslissen op basis van wat zij op dit moment verwachten dat asielzoekers bij terugkeer in hun land van herkomst te wachten staat. En ook rechters missen de glazen bol die zo handig zou zijn bij hun beoordeling of de IND de toekomst van asielzoekers wel goed heeft ingeschat. Zouden we nog wel een IND en vreemdelingenrechters nodig hebben als de toekomst vast stond en bekend was?

In deze special wordt verslag gedaan van het congres 'Met de kennis van nu', dat op 21 juni 2019 ter gelegenheid van tien jaar *A&MR* plaatsvond in De Munt te Utrecht. Wat is er in tien jaar veranderd en hoe zou tien jaar geleden met de kennis van nu zijn geoordeeld over diverse thema's van het asiel- en migratierecht? Over deze vragen publiceren we de bijdragen



Alle foto's in dit nummer zijn gemaakt door Annelien Nijland Fotografie, Utrecht.

van de sprekers en de impressies van de redactieleden die niet spraken op het congres. Ook in dit nummer: Karina Fransen, gewaardeerd vertrekkend lid van de redactie en onder meer auteur van de Kroniek internationaal asielrecht, vertelt hoe ze terugkijkt.

Wie gelooft dat met de oerknal de toekomst definitief is vastgelegd, kan zichzelf niet verantwoordelijk houden. Maar alle anderen zullen een zekere verantwoordelijkheid voelen. Een foute beslissing kan zwaar wegen. De enige manier om te voorkomen dat je later spijt hebt van je beslissingen en daden, is integer handelen en zoveel mogelijk kennis vergaren, want, al kunnen we de toekomst niet met zekerheid kennen, kennis is wel degelijk onontbeerlijk bij het nemen van goede beslissingen. Kennis over de feiten, over de situatie in landen van herkomst en transitlanden, en over het recht. *Fact free* beslissen is onverantwoordelijk.

Uw redactie heeft de afgelopen tien jaar getracht u te helpen bij het vergaren van kennis, maar ook wij worden soms door de toekomst ingehaald. Tussen het doen van onderzoek, het schrijven van een artikel en de publicatie ervan, worden we soms geconfronteerd met nova die we

niet meer kunnen verwerken. Graag uw begrip daarvoor. Het recht is een levend instrument dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is.

Met de kennis van nu was Al-Showaik niet teruggestuurd naar Bahrein en had hij geen levenslange gevangenisstraf gekregen.

Met de kennis van nu hadden we het driejarenbeleid niet afgeschaft.

Met de kennis van nu was de asielbeschikking niet meeromvattend gemaakt.

Met de kennis van nu hadden de verdragsonderhandelaren artikel 50 VWEU anders geformuleerd.

Met de kennis van nu weten we dat er in de toekomst zeker weer een (kinder)pardonregeling zal zijn.

En, met de kennis van nu zouden degenen onder u die het congres hebben gemist, daar natuurlijk wel bij aanwezig zijn geweest.

Maar huil niet om gemorste melk, wees volgende keer alerter.

Wij blijven u met *A&MR* zo goed mogelijk informeren over de kennis die we nu wél hebben.

