

# RECHT GEDICHT

## *Vrouwe Vertier*

"Mevrouw, ik heb de eer te requireren dat dit  
gespuis, verkrachter van recht en wet opdat het  
kwaad wordt recht gezet niet langer in vrijheid  
zal verkeren."

"Mevrouw, zie toe op deze brave mensen,  
een droeve jeugd, helaas niet gekozen,  
gegroeid tot zwakken en tot brozen,  
niemand kan zo'n leven wensen."

Daar houdt zij zitting, blindgedoekt geboren, om  
zonder aanzien des persoons te horen wat aan  
recht of onrecht is gedaan.

Zij vonnist in spagaat, haar schone hand grijpend  
naar autodief, heler en zwart bankier.  
O, wee! Volle cellen, vormfouten, het blijft voor heren pikant vertier.

if ʝ

- 
- Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar burgerlijk recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, tevens voorzitter be  
stuur CPO.
  - Overgenomen uit 'Recht Gedicht' (1994), uitgave van het Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs van de Faculteit der  
Rechtsgeleerdheid, KU Nijmegen.

